

MILA LILA

VERHAAL: MIJNHEER KONIJN

Elke morgen, wanneer Mila wakker wordt...
zegt ze: "Goedag, Mijnheer konijn in de tuin".

"Goedag, Mevrouw kip".
"Goedag, Mijnheer de haan".

Maar aan poes
geeft ze een kleine zoen.

Stil. Poes is moe.
Ze heeft de hele nacht gewerkt.

Elke avond zegt Mila "goeienacht" en "tot ziens".
Tegen Mijnheer konijn, tegen Mijnheer de haan
en tegen Mevrouw kip.

Maar er is iemand die geen slaap heeft.
Het is Mevrouw poes.
Die wordt wakker.